

# Bakkerij Rooymans

## is 'n echt familiebedrijf

GOED GEZIEN



In het jaar 1916 bouwden Harrie Rooymans en zijn vrouw hun bakkerij aan de Markt in Budel op de plaats waar tegenwoordig Liplijn-mode staat. Tien jaar later in 1926 verhuisde hij naar het pand waar zijn kleinzoon Loet tot op de dag van vandaag het bedrijf voortgezet heeft. Bakkerij Rooymans is een echt familiebedrijf dat reeds gedurende 75 jaar van vader op zoon overgaat. Grondlegger Harrie Rooymans deed zijn bedrijf in 1956 over aan zijn zoon Harrie en diens vrouw Miet. Zelf heeft hij er dan 40 jaar opzitten en dat vindt hij wel welletjes. Zoon Harrie, op zijn beurt, heeft ook weer het geluk een opvolger te vinden in zijn oudste zoon Loet. Samen met zijn vrouw Jeanne komt Loet Rooymans in 1975 in de bakkerij. In 1977 neemt hij de zaak van zijn vader over. Meegaan met de tijd om de klanten een goed produkt en een prima service te geven, heeft altijd hoog in het vaandel

gestaan bij de familie Rooymans. De bakkerij is dan ook verschillende malen verbouwd en gemoderniseerd. In de loop van 75 jaar werd de zaak liefst vier keer verbouwd. De laatste, en meest ingrijpende verbouwing, had plaats in 1990. In oktober van dat jaar werd bakkerij Rooymans feestelijk heropend. De zaak had een complete metamorfose ondergaan. Tijdens deze laatste verbouwing kon Loet Rooymans zijn klanten gewoon blijven bedienen dank zij buurman Lau Jacobs. Lau was zo vriendelijk hem een gedeelte van zijn zaak af te staan gedurende die periode. Een overtuigend bewijs van het gezegde 'beter een goede buur dan een verre vriend'.

Behalve Loet zelf, werken er nog 4 bakkers bij Rooymans waaronder een gediplomeerde banketbakker. Zij zorgen ervoor dat de klant elke dag opnieuw de keuze heeft uit een groot assortiment, dagelijks vers gebakken broodsoorten. Ook zijn gebak is, dankzij de banketbakker, van een niet te overtreffen kwaliteit. In de winkel zwaait Jeanne de scepter. Samen met 5 verkoopsters staat zij er garant voor dat elke klant naar behoren geholpen wordt. Loet Rooymans is tevreden over zijn personeel: 'Het zijn stuk voor stuk harde werkers.'



In oktober 1991 bestond bakkerij Rooymans 75 jaar. De chocoladebollenactie, die ter gelegenheid van dat feit gehouden werd, werd een groot succes. Budel heeft het zich goed laten smaken. Zoals het zich momenteel aan laat zien komt er voorlopig nog geen einde aan de 'bakkersfamilie' Rooymans. 'Mijn zoon Tom van 11 is nu al geïnteresseerd in het

vak,' zegt Loet, 'Als alles goed gaat is hij degene die hier het 100-jarig bestaan gaat vieren.'

De openingstijden van bakkerij Rooymans zijn: maandag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 18.00 uur, dinsdag van 8.30 tot 13.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 20.00 uur en zaterdag van 8.30 tot 16.00 uur.